

Met de muziek mee



Hier wil ik wel wonen. In dit huisje dat uitkijkt over het IJsselmeer. Maar wat zal het er ook waaien!

Beste Nieuwsbrieflezer,

Het lijkt een mooie herfst. De blaadjes van de bomen hebben dit jaar een extra mooie kleur. Ik verbaas er me na dagen van regen over dat de bomen nog steeds prachtig kleurden, want ik stelde me erop in dat ze daarna kaal zouden zijn.

Of zou het zo zijn dat de kleuren van de bladeren die je ziet in de herfst een indicatie is hoe het met je gesteld is?

Dit schreef ik lang geleden toen ik op de typemachine van mijn oma. Ik heb er spijt van dat ik m heb weggedaan, al zijn er vast fonts die erop lijken.

Herfst, knispert aan mijn voeten
Ik zie de bomen weer
Hun kleuren
En ruik hun geuren weer

Met de muziek mee

Deze week was ik met de muziek mee naar Friesland waar ik met de Filharmonie Noord het Requiem van Verdi heb gespeeld. Een fijn orkest, uitstekend aangevoerd door Hanneke van Ulsen en met Tjalling Wijnstra op de bok. En het is leuk om vrienden te bezoeken als je zo ver weg moet zijn. Vrijdag was het prachtig weer en ik heb twee uur gedaan over een een rijke van ruim veertig kilometer door Gaasterland, langs het IJsselmeer. Ik ben overal uitgestapt om het licht en de kleuren te bewonderen.



Nederland is zo mooi en gelukkig blijven sommige dingen aangenaam aggennebbisj op plekken waar je ook een groot hip terras zou kunnen verwachten.



Ik was helemaal afgeleid van de muziek en nam me voor vaker uitstapjes te maken. Of een laptop aan te schaffen en op dit soort plekken te werken aan mijn plannen.



Te Djiewiss

Want plannen maken doe ik graag. Op de een of andere manier gaat dat vanzelf. Eens in de paar jaar bedenk ik een project. Meestal kijk ik alleen vooruit en zelden achteruit. Alleen even soms zoals nu, toen ik deze foto's tegenkwam. Ik heb in totaal drie cd's geproduceerd, de eerste, *Te Djiewiss* genaamd, met Nello Mirando, Kálmán Urszui en The Energypsies in 2002. Ik vind Nello een geweldige musicus en het leek me leuk zijn vrienden uit Boedapest uit te nodigen om hem te begeleiden op een cd.

Kálmán, een heel veelzijdig musicus, woont in Transsylvanië en is ook opgegroeid met Hongaarse zigeunermuziek en leerde mij als eerste mooie begeleidingen op de alt. Ik heb hem met Finn Mörické in Cluj in Roemenië opgezocht en hij speelt ook graag Hongaars.

The Energypsies was een groep musici die toen veel met elkaar speelden. De bassist, Laci Molnar, vond dat ik toch ook een solo moest spelen op die cd. Dat was natuurlijk gaaf, en toevallig was het het lievelingslied van zijn vader.

De cd presentatie had ik in het Bimhuis georganiseerd. Natuurlijk geweldig om ook daar mijn lied te spelen.



foto's Peter Dijkstal

Dromen

Nu ben ik ook bezig met een nieuw plan voor het voorjaar. Als ik er zeker van ben dat ik het ga uitvoeren, zal ik jullie er zeker meer over vertellen. Het is wel zo dat iedere keer als ik een droom probeer waar te maken, ik geregeld denk; WHY??

Al dat werk, het zou toch allemaal veel eenvoudiger kunnen? Maar ik kan het niet laten, en ik denk deze keer ook niet. Ik werk weer langzaam naar een stipje op de horizon. Maar daarover later meer.



Nog even een reminder dat we donderdag 28 november vanaf 19:00 met de Váradi Gipsy Band in Wassenaar spelen:
Restobar Chester
Langstraat 10, Wassenaar
Reserveren: 070-3698263
www.restobar-chester.nl

Ik neem aan dat het nu echt bijna gedaan is en we het straks weer even met kale bomen moeten doen.

Voor iedereen hele mooie gele bomen gewenst en hartelijke groet,
Laurens Moreno
06-17100458



P.s. Als je nieuw bent op mijn mailinglijst kun je meer lezen op de pagina van mijn website; '[Mijn verhaal](#)'. Daar maak wat ik een geheel van wat ik in de nieuwsbrieven schrijf.

Je staat op onze mailinglijst om je op de hoogte te houden van de optredens van het Laurens Moreno Ensemble en de Stichting Zigeunermuziek. We hebben ons adresbestand samengesteld uit verschillende bronnen, waaronder iedereen die zich ooit heeft ingeschreven of heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn, publiek, relaties en partners. Hieronder kun je eventueel je mailadres verwijderen van onze mailinglijst. Ben je benieuwd naar nieuwe plannen, dan hoef je niks te doen.



Facebook



Website

Deze e-mail is verzonden aan [{{email}}](#). • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u info@laurensmoreno.com toe aan uw adresboek.

