

Hongaars, zang, poëzie, de altviool en de weg



Beste Nieuwsbrieflezer,

Lang geleden ben ik in de ban geraakt van de Hongaarse zigeunermuziek. Helaas versta ik geen Hongaars, maar af en toe heeft het ook wat. De teksten die bij de muziek horen blijven zo een poëtische taal op zich. Net als bij mijn favoriete schrijver begrijp ik soms niet alle woorden maar dat kan ook een mysterieuze atmosfeer creëren. Er kan een soort gekleurde mistige klank ontstaan. Als muziek eigenlijk, waar woorden niet meer bij kunnen.

Zang

Veel van deze muziek wordt door zang doorgegeven waardoor de teksten ook behouden blijven.

Als je facebook hebt kun je ook deze filmpjes bekijken:

[Csaba Váradi \(altviool\) en zijn moeder](#)
[Csaba met zijn dochter Jennifer.](#)
[Ana Csabi en Csaba Olah \(gitaar\)](#)

Hetzelfde lied op youtube:

[gezongen door Sandor Jaroka jr.](#)

Meer op youtube van [Jennifer en haar vader](#)

Soms probeer ik een tekst te vertalen maar het is ook fijn om de muziek voor zich te laten spreken.



De altviool



Wat ik vaak merk is dat de altviool in het register ligt van de menselijke stem, en luister dan ook graag naar zang. De klank van de altviool kan al even kleurrijk en gevarieerd zijn.

In de Hongaarse zigeunermuziek is de altviool vanuit de traditie een begeleidingsinstrument, zoals Csaba dat speelt. Daar heb ik me natuurlijk in verdiept want het is een veelzijdige en supermooie manier van begeleiden. Net zoals de gitaar speel je dan het ritme en de harmonie.

In Hongarije is er een ongelooflijke hoeveelheid liederen en veel daarvan klinken ook mooi op de altviool. Het is geen gewoonte om melodieën te spelen maar daarom des te leuker, er is zoveel te ontdekken!

Az út, De weg

Met de cimbalist Bandi Váradi heb ik de Cd 'Az út - De weg' opgenomen. Hierop speel ik een aantal van de melodieën die op mijn pad zijn gekomen, en Bandi begeleidt die op zijn unieke en meesterlijke manier, heel zacht en teder. Ook hij speelt melodieën die ik dan weer begeleid. Het was een leuk project en sindsdien spelen we graag samen.

Voor mij is het een droom om met iemand te spelen die zo mooi de zee over de kiezels kan laten rollen.

De weg waaraan we toen aan begonnen zijn, leidde langs de tournee van dit voorjaar en vast nog naar meer muzikale avonturen!

[Als je hier klikt, zie je een filmimpressie van ons duo in de Waalse kerk in Arnhem](#)



Poëzie

UCHTEND.

De mist, uit zilverpaerlen als geweven,
Laat in de rozige uchtenschemering,
De helling langs der grauwe heuvelkling,
Zijn golvend waas naar 't Westen toe verzweven.

Ter kimme heeft uit donzen wemeling,
Een rozewolk heur gouden wiek geheven.
Door 't dorre hout, waarin de druppelen beven,
Schiet de eerste schicht zijn schelle schittering.

En siddrend beuren slanke populieren,
Zich op uit killen dauw, die langs den vliet
In flarden zijnen sluyer af laat slieren.

Geen leeuwrik orgelt er een morgenlied;
Op looden vleuglen schijnt de stilt te hangen;
Slechts in de veerte ruischt de zee haar zangen....

Onder de inzenders die raden wie deze schrijver van dit gedicht is en in welk boek het staat, verloot ik een Cd.

De Cd is natuurlijk ook te bestellen, nu voor het speciale nieuwsbrieflezers tarief van €16,60 incl. verzendkosten.

Als je een mailtje stuurt info@laurensmoreno.com met je gegevens, stuur ik 'm op.

Als je nieuw bent op mijn mailinglijst kun je meer lezen op de pagina van mijn website; ['Mijn verhaal'](#). Daar maak wat ik een geheel van wat ik in de nieuwsbrieven schrijf.

Ik wens iedereen een mooie herfst met mooie dromerige klanken en kleuren.

Met hartelijke groet,
Laurens Moreno



www.laurensmoreno.com
06-17100458

Je staat op onze mailinglijst om je op de hoogte te houden van de optredens van het Laurens Moreno Ensemble en de Stichting Zigeunermuziek. We hebben ons adresbestand samengesteld uit verschillende bronnen, waaronder iedereen die zich ooit heeft ingeschreven of heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn, publiek, relaties en partners. Hieronder kun je eventueel je mailadres verwijderen van onze mailinglijst. Ben je benieuwd naar nieuwe plannen, dan hoef je niks te doen.



YouTube



Facebook



Website

Deze e-mail is verzonden aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u info@laurensmoreno.com toe aan uw adresboek.